

Proficiat! U hebt de stoel gevonden!

Een streepje Sint-Jozef geschiedenis: de mannen van de gruisweg! Kent u SJOZMA?

4 oktober 1942, de tweede wereldoorlog gaat ook aan de Sint-Jozefparochie niet voorbij. Toch is er ook meer dan enkel kommer en kwel.

Twee stoere buitenjongens besluiten om SJOZMA op te richten. De pastoor, Frans de Ridder en Jan Aerts, missionaris van Scheut en onderpastoor, starten met 'het jongenspatronaat Sint-Jozef Merksem Antwerpen', SJOZMA dus!

Het eerste onderdak vonden "de mannen van de pattré" in de garage naast de pastorij en in de kamer van de onderpastoor. Alle leden kwamen trouw naar de bijeenkomsten. De SJOZMA zorgde dat de jeugd van de parochie er 's zondags op uit kon trekken om zo even alle ellende te vergeten. De bossen en dreven van Schoten waren het ideale speelterrein.

In de beginjaren werd er natuurlijk ook meer dan enkel gespeeld. De oorlog zorgde voor een nijpend tekort aan voedsel en ook daar zorgde de beweging voor. Het zal u niet verwonderen dat men doorheen alle activiteiten een christelijke geest liet waaien¹.

Ook toneelspelen was blijkbaar een geliefde activiteit. In 43 opende 'Meneer Onderwater' de rij. 'Een paard op zolder' en 'De droom van Sjef' waren de blockbusters van 1947.

De SJOZMA groeide en daardoor werden de allereerste lokalen veel te klein. De noodkerk aan de Jos De Swertstraat bracht in 1943 soelaas en enige tijd later trok men in bij de firma Stockmans².

De eerste ledenlijst stamt uit 1944. In 'de chirovaan' worden 33 leden vernoemd. Bij gebrek aan een foto krijgt de nieuwe proost Pater De Decker, een heuse beschrijving.

Aan het uniform werd in de beginjaren niet zoveel aandacht geschonken. Een marineblauw "schippeke"³ met aan de rechterzijde een PX was voldoende.

De eerste kampen gingen al door in 1942 te Loenhout. Op een zelf samengestelde fiets (1946) of bovenop het kampmateriaal in een open vrachtwagen (1947) werden de eerste verplaatsingen gemaakt. Slapen werd gedaan in het stro, een beetje later op strozakken. Koken deed men op open vuren. Op het eerste kamp werden al recordpogingen⁴ ondernomen. Vlaggenpikken was ook dan al een beruchte activiteit. Voor het eerste tentenkamp met de hele groep (1949) werd er eerst geoefend op een weekendje in Gooreind⁵.

Na de oorlog trok de economie weer op gang en houthandel Stockmans had geen plaats meer voor de groep. Een lap grond werd verkregen aan de Gruisweg⁶ (nu Winkelstap) en voor 15.000 frank werd een oude ziekenboeg van het leger gekocht. Stenen van achter de kerk werden gebruikt om het geheel een stabiele basis te geven. Het zwart gecarbolineerde lokaal zou meer dan 65 jaar dienst doen als uitvalsbasis en thuis.

Ondertussen ontgroeide de chiro op nationaal vlak haar kinderschoenen en verdween de naam SJOZMA.

Maar hierover meer bij de stoel van november.

¹ : Menig leider hielp mee aan de bouw van de St.-Jozefkerk (bakstenen kuisen of vloeren leggen, voegen,...).

²: Stockmans was de houthandel gelegen aan de Van Praetlei.

³ : Een schippeke is een omgedraaid papieren bootje dat als hoedje werd gebruikt. Het werd met stof overtrokken.

⁴ : Het eerste record was "zoveel mogelijk boterhammen eten".

⁵ : hudo's leren maken, tenten leren opzetten

⁶ : Dit stuk werd door de zusters van christelijke scholen in erfpacht gegeven.

20	18	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---